

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γιώργος Νούτσος



Όλοι οι Γρεβενιώτες, εδώ και τρεις μήνες, γίνονται μάρτυρες μιας λυσσαλέας προσπάθειας, να αμαυρωθεί το έργο, κυρίως όμως η υπόληψη, τόσο η δική μου όσο και των συνεργατών μου, για το έργο το οποίο επιτελέσαμε τα 4 προηγούμενα χρόνια.

Δίνεται τεχνηέντως η εντύπωση, πως περάσαμε ξαφνικά στην εποχή των «καθάρων και άσπιλων», - τέτοιος μόνο ο Χριστός υπήρξε και κανείς άλλος - ικανών να καθάρουν το δικό μας, υποτίθεται, «βρώμικο παρελθόν»... Οτιδήποτε πριν απ το σήμερα, χαρακτηρίζεται εκ προοιμίου, γκριζο και επιλήψιμο, ώστε να δικαιολογηθούν κινήσεις «κάθαρσης» και «προγραφών».

Διαρροές επί διαρροών, φήμες, μισές αλήθειες και ανακρίβειες, έχουν σαν στόχο να

προετοιμάσουν το έδαφος, για πιθανή δυστοκία και αναποτελεσματικότητα στην πρόοδο του έργου της νέας Δημοτικής Αρχής, φορτώνοντας τα πάντα, στους προηγούμενους, όταν είναι πασιφανές, πως και αντικειμενικά, **είναι δύσκολη η παραγωγή έργου**, μέσα σ αυτή τη χαλεπή δημοσιονομική και οικονομική συγκυρία και, πως παρόμοια ή ίσως πολύ χειρότερη κατάσταση, επικρατεί λίγο ή πολύ σε όλους τους Καλλικρατικούς Δήμους της χώρας.

Θέλω να τους πληροφορήσω, πως «πλανώνται πλάνην οικτράν»...

Το ότι δεν θέλησα το διάστημα που προηγήθηκε, να πάρω θέση σε όλα όσα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας, ήταν μια απόλυτα συνειδητή στάση. Πίστευα, πρώτον, πως ήταν ακόμα νωρίς για κάτι τέτοιο και δεύτερον, **είχα την ψευδαίσθηση, πως τελικά θα επικρατούσε η σύνεση και η σωφροσύνη, μερικώ ν έστω,** που κάποια στιγμή θα έβαζαν φρένο στις παραπάνω τακτικές, αναγνωρίζοντας απ τη μια το έργο που επιτελέσαμε τα 4 προηγούμενα χρόνια και προχωρώντας απ την άλλη - με σύνεση όμως και σοβαρότητα - στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων τους κληροδοτήσαμε.

Φαίνεται πως διαψεύστηκα. Αφορμή, για το σημερινή μου παρέμβαση, παίρνω από δημοσίευμα της εφημερίδας ΜΑΧΗΤΗΣ, με ημερομηνία 5 Απριλίου 2011, σελίδα 10, με τίτλο **«Τέλος σε κακές πρακτικές διαχείρισης οικονομικώ ν»**, όπου μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά σε ορισμένα σημεία της τοποθέτησης του Δημάρχου, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.

1. Αντιγράφων... (Δήμαρχος) *«Όπως γνωρίζετε καλά, στη ΔΕΚΕΓ (μέσω της οποίας δίνονται τα βραβεία), ορίστηκε νέο ΔΣ στις αρχές Μαρτίου, μετά δηλ. από τη συγκεκριμένη εκδήλωση βράβευσης των μαθητών. Τότε υπήρχε ακόμη το προηγούμενο ΔΣ .Όντως έγινε αυτό που αναφέρατε κε Παπαιωάννου, αλλά εμείς δεν το γνωρίζαμε. Από τη στιγμή που ενημερωθήκαμε ότι υπήρχε αυτή η κακή τακτική, το πρώτο που κάναμε ήταν πλέον όλα τα χρήματα του Ωδείου, να πηγαίνουν στον ειδικό λογαριασμό... κλπ»*

Επισήμανση... Αν όντως αυτή είναι η τοποθέτηση του Δημάρχου, τότε δύο πράγματα, μπορεί να συμβαίνουν. **Ή δεν τον ενημερώ νουν σωστά οι συνεργάτες του ή απλά, δεν είναι ειλικρινής** . Και εξηγώ τι ακριβώς εννοώ...

Πράγματι **τυπικά**, και μέχρι να ετοιμαστούν οι διαδικασίες για ορισμό νέου ΔΣ της ΔΕΚΕΓ, εξακολουθούσε να «ασκεί διοίκηση» το προηγούμενο ΔΣ. Λέω τυπικά, γιατί, από την 1^η

Ιανουαρίου 2011, που ανέλαβε τη διοίκηση η νέα Δημοτική Αρχή, **κανένα απ τα μέλη του προηγούμενου ΔΣ δεν ασχολήθηκε με τη ουσιαστική λειτουργία της ΔΕΚΕΓ**

Και ήταν απόλυτα λογικό.

Τα πάντα περνούσαν απ τα χέρια στενών συνεργατών του κ. Δημάρχου και κυρίως του κ. Κόραβου, που από τότε ακόμα, προορίζονταν για ανάληψη θέσης ευθύνης στη ΔΕΚΕΓ, όπως και έγινε. Στην εναγώνια αναζήτηση χρημάτων για την έκδοση των σχετικών επιταγών, που θα δίνονταν στους αριστούχους μαθητές, ο κ. Λαζαρίδης τους ενημέρωσε για τη ύπαρξη χρημάτων στο χρηματοκιβώτιο της ΔΕΚΕΓ και τη δυνατότητα χρήσης τους.

Τότε, κανείς δεν έθεσε τα ερωτήματα, που σήμερα υποκριτικά θέτουν.

Γιατί γνώριζαν, πως αν δεν έκαναν χρήση των χρημάτων, θα αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στη ήδη προγραμματισμένη υποχρέωση της βράβευσης των μαθητών. Ποιος θα αναλάμβανε το πολιτικό κόστος της ακύρωσης μια εκδήλωσης, που εδώ κ πολλά χρόνια είχε θεσμοθετηθεί και ανελλιπώς πραγματοποιούνταν;

Συμπέρασμα... Αδυνατώ, να πιστέψω πως ο κ. Δήμαρχος δεν γνώριζε, όπως ισχυρίζεται. Αδυνατώ να πιστέψω, πως ο στενοί του συνεργάτες δεν τον ενημέρωσαν σχετικά. Όπως επίσης αδυνατώ να αντιληφθώ, γιατί προσπάθησε να κρατήσει αποστάσεις από κάτι, που εγώ τουλάχιστον θεωρώ πως είναι και απόλυτα λογικό και διάφανο - να γίνεται δηλ. χρήση χρημάτων της ΔΕΚΕΓ, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών της... **Το έκανε μήπως, απλά και μόνο για να δείξει πως διαφοροποιείται, κάνοντας για μια ακόμα φορά λόγο για «κακές πρακτικές», προσπαθώντας να δημιουργήσει έτσι κλίμα καχυποψίας και αμφισβήτησης για τους προηγούμενους ;**

2. Αντιγράφων... (Δήμαρχος) *«Υπήρξε παράλληλα κι ένα ενδιάμεσο πρόβλημα, το οποίο επίσης δεν γνωρίζαμε και το μάθαμε στην πορεία. Υπήρξε μια εντολή μέσω υπολογιστή για αναλήψεις χρημάτων από το συγκεκριμένο λογαριασμό. Ηλεκτρονικά δηλαδή έκανε αναλήψεις από αυτό το λογαριασμό ο Δ/ντής της ΔΕΚΕΓ. Εμείς δεν το γνωρίζαμε αυτό...περιμένουμε το ΦΕΚ για το νέο ΔΣ της ΔΕΚΕΓ, ώστε να αποσύρουμε αυτά τα χρήματα και να τα πάμε πάλι στο Ωδείο...κλπ»*

Επισήμανση... **Πάλι λάθος τον ενημέρωσαν; Ή μήπως πάλι για λόγους που μόνο ο ίδιος γνωρίζει, δεν λέει κ πάλι την αλήθεια;**

Καμία ηλεκτρονική μετακίνηση χρημάτων δεν υπήρξε για πληρωμή οφειλών. Όντως σε συνεργασία με την MARFIN, απέκτησε η ΔΕΚΕΓ ηλεκτρονικό κωδικό, **τον οποίο όμως ποτέ δεν χρησιμοποίησε.**

Και διερωτώμαι... Δεν θα ήταν προτιμότερο να ενημερώσει τους Γρεβενιώτες ο κ. Δήμαρχος σε ποιες αναλήψεις αναφέρεται, σε τι ποσά αφορούσαν και τι τελικά πληρώθηκε με τα ποσά αυτά; Δεν θα ήταν προτιμότερη μια διάφανη τοποθέτηση, απ το να αφήνονται με γενικότητες, να αιωρούνται σκιές, ταυτιζόμενος έτσι, με ή χωρίς τη θέλησή του, με τα γνωστά «παπαγαλάκια», που εδώ και τρεις μήνες επιδίδονται απερίσπαστα στο εμετικό τους έργο; Συνεχίζοντας να πετούν άφθονη λάσπη προς κάθε κατεύθυνση, σπιλώνοντας συνειδήσεις, δημιουργώντας συνθήκες γκρίζου στα πάντα, αναγορεύοντας τους νέους διαχειριστές σε τιμητές των πάντων και κήνσορες ηθικής;

Δεν θα ήταν προτιμότερο για τον κ. Δήμαρχο, όταν αναφέρεται στις οφειλές της ΔΕΚΕΓ για παράδειγμα, να διευκρινίζει αν μιλά για νόμιμες οφειλές ή για «μαύρη τρύπα», ως προϊόν εγκληματικών πράξεων; Τέλος, δεν θα ήταν προτιμότερο, να μην αναφέρεται ξερά μόνο σ έναν αριθμό, που σαφώς δημιουργεί εντυπώσεις, αλλά να μπαίνει και στην ουσία του πώς και γιατί αυτός ο αριθμός έφτασε στα ύψη αυτά κι αν ίσως κάποιο μερίδιο ευθύνης αναλογεί και σ αυτόν απ την προηγούμενη θητεία του ως Νομάρχη;

Ως εδώ... Ευθεία και δημόσια πρόσκληση απευθύνω, να σταματήσουν τα μισόλογα και τα υπονοούμενα. Το νοσηρό κλίμα που καλλιεργούν, βυθίζει τον τόπο και διχάζει τους πολίτες. Αν έχουν κάτι να πουν, να το πουν ευθαρσώς. Αν έχουν κάτι απόλυτα τεκμηριωμένα να καταγγείλουν, ας το πράξουν. Διαφορετικά, καλοπροαίρετα θα τους προέτρεπα, να σιωπήσουν και να πράξουν αυτό για το οποίο όλοι οι Γρεβενιώτες τους εμπιστευτήκαμε. Απερίσπαστοι, να παλέψουν για να πάει ο τόπος μας πιο μπροστά, όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Δεν γίνεται να εξαντλήσουν τη θητεία τους φορτώνοντας σε κάθε ευκαιρία την αδυναμία τους να ανταποκριθούν, σε όλους τους άλλους, δημιουργώντας κλίμα νοσηρό και επιβλαβές για τον τόπο. Εξάλλου, εκεί θα κριθεί και η ικανότητα τους να διαχειριστούν μια δύσκολη κατάσταση, όπως και εμείς πράξαμε όταν 4 χρόνια πριν αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου. Μας άκουσε κανείς να καταγγέλλουμε ολημερίς κι ολονυκτίς τους προηγούμενους και την κατάσταση που παραλάβαμε; Νομίζω πως επειδή λίγα μόνο χρόνια πέρασαν κι οι μνήμες ακόμα είναι νωπές, μπορεί εύκολα ο καθένας να σκεφτεί και να κάνει τις συγκρίσεις του...

Ας διαθέσουν, λοιπόν, όλοι τους την εμπειρία, τη γνώση και τη διάθεση για δουλειά - που ομολογουμένως διαθέτουν - σε ότι είναι δημιουργικό και παράγει χειροπιαστό αποτέλεσμα για τον πολίτη. Ας αποδείξουν, πως δεν είναι άφιλοι και αγνώμονες. Ας δείξουν διάθεση συναίνεσης και συνεργασίας κι εμείς θα είμαστε δίπλα τους, όπως δίπλα τους ήμασταν και όταν διεκδίκησαν το Δήμο Γρεβενών και όταν χρειάστηκε με τη στήριξη και τις αποφάσεις μας, λίγες μόνο μέρες πριν παραδώσουμε, να τους βοηθήσουμε στην εκκίνηση της δύσκολης προσπάθειάς τους. Κι αυτό είναι κάτι που όλοι Γρεβενιώτες και ο ίδιος ο κ. Δήμαρχος προσωπικά, το γνωρίζουν πολύ καλά.

Σήμερα μίλησα μόνο για τη ΔΕΚΕΓ αλλά και πάλι αποσπασματικά, παίρνοντας αφορμή απ τις συγκεκριμένες δηλώσεις του κ. Δημάρχου.

Θα μπορούσα να πω πολλά περισσότερα, κάνοντας αναφορά σε όλα όσα ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα και αφορούν τις Κοινωνικές Δομές, τον Πολιτισμό, τους εργαζομένους και τη διαχείρισή τους. Αρκούμαι όμως, για την ώρα, μόνο σ αυτά και περιμένω. Περιμένω την ώρα που επιτέλους με στοιχία και υπεύθυνο λόγο κι όχι με ψιθύρους και συνθήματα η νέα Δημοτική Αρχή, θα καταθέσει στους συμπολίτες μας τι πραγματικά παραλαμβάνει, για να τοποθετηθώ. Και πιστέψτε με, έχω πολλά να πω, καθότι, με το μορατόριουμ – έστω και μονομερές - να έχει φτάσει στο τέλος του και την δίκαιη αγανάκτηση μου στα ύψη, δηλώνω πως πλέον, δεν πρόκειται να ανεχτώ από κανέναν ψιθύρους, υπονόμηση και έντεχνες διαρροές. Ούτε φυσικά θ αφήσω οτιδήποτε πλέον, να πέσει κάτω.

Γνώμονας της στάσης μου, στάση που με συνέπεια τήρησα και στην αποκάλυψη του σκανδάλου της ΔΕΥΑΓ, θα είναι η περιφρούρηση της αλήθειας, της καθαρότητας και της ευθύνης, που – για όσους καλά με γνωρίζουν - πάντα με συνέπεια υπηρέτησα...

www.noutsosgeorgios.gr