

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Φίλες και φίλοι,

Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι ποτέ δεν υπήρξα οπαδός της δι αλληλογραφίας, επικοινωνίας. Όμως λόγοι επαγγελματικοί με υποχρεώνουν, να απουσιάζω δυστυχώς, σήμερα, από αυτή την τόσο σημαντική συνάντηση.

Χαιρετίζοντας κατ αρχάς τους εκλεκτούς μας φιλοξενούμενους, τόσο τη Ζέτα Μακρή όσο και τον Λουκά Ανανίκα, για τους οποίους είναι γνωστό, **πως τρέφω αισθήματα φιλίας και απέραντης συμπάθειας**, επιτρέψτε μου να καταθέσω πολύ σύντομα κάποιες σκέψεις μου, ως συμβολή στην επιτυχή έκβαση του αγώνα, που πολύ σύντομα θα κληθούμε να δώσουμε.

Είναι πλέον “**τόπος κοινός**”, ότι η ερχόμενη εκλογική αναμέτρηση αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό, τόσο για την παράταξη, την οποία όλοι μας υπηρετούμε, όσο και για την πολύπαθη Ελλάδα μας, που αρκετά ταλανίστηκε από τους εκσυγχρονιστικούς πειραματισμούς του Σημίτη και των ανθρώπων του.

Είναι μια μάχη, η έκβαση της οποίας εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη δική μας απόφαση, να αγωνιστούμε με πάθος και αυταπάρνηση για την επίτευξη του τελικού στόχου . Πράγμα που σημαίνει, ότι αφήνουμε οριστικά στην άκρη, όλα εκείνα που μας χώ ρισαν και μας δίχασαν. Ότι ξεπερνάμε όλα όσα στο απώ τερο ή στο πρόσφατο παρελθόν δημιούργησαν εντάσεις και τριβές.

Επιτρέψτε μου, στο σημείο αυτό να σας παρακαλέσω για κάτι, που για πολλούς εδώ μέσα φαντάζει, αλλά και είναι αυτονόητο. **Ας ξεπεράσουμε το παρελθόν και ας κοιτάξουμε**

μπροστά.

Εγώ το έχω ήδη κάνει, αφήνοντας πίσω όλα όσα συνέβαλαν στο να χαθεί η μάχη της αυτοδιοίκησης. Είναι σαφές, βέβαια, ότι αναλαμβάνω, ως επικεφαλής, την ευθύνη για τη απώλεια αυτής της μάχης

. Δεσμεύομαι όμως, στον κρίσιμο αγώ να που θα κληθούμε να δώσουμε, να είμαι μαζί σας, μπροστάρης για μια ακόμη φορά.

Είναι ευκαιρία έτσι, να αποδείξουμε έμπρακτα, τρία πράγματα...

Πρώ τον, πως ξέρουμε να σεβόμαστε τις αποφάσεις των κομματικών μας οργάνων και του προέδρου μας.

Δεύτερον, πως ξέρουμε, όταν το κομματικό μας καθήκον το επιβάλλει, να ξεπερνάμε τις όποιες ιδεοληψίες και τα προσωπικά μας συμφέροντα και

Τρίτον, πως βάζουμε πάνω απ όλα, το συμφέρον της παράταξης και του τόπου.

Μη θέλοντας να καταχραστώ τον πολύτιμο χρόνο σας, κλείνω με μια ευχή και μια παρότρυνση. Με την ευχή, ο Πρόεδρος μας, να προχωρήσει **με γοργούς ρυθμούς, σύνεση, τόλμη και κυρίως διορατικότητα**

, στο κλείσιμο και την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου και με την παρότρυνση προς όλους εσάς,

να αγκαλιάσουμε τους υποψηφίους και να δώσουμε τη μάχη, όλοι μαζί, για την επικράτηση της φιλελεύθερης ιδεολογίας, για την τελική νίκη της Νέας Δημοκρατίας.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Γιώργος Νούτσος