

ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΜΜΟΝΕΣ... ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΕΘΝΙΚΑ... ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΟΣΟΥΣ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

Του Γιώργου Νούτσου



Διαβάζουμε καθημερινά για την απόλυτη ακαταλληλότητα των αμερικανικών φρεγατών MMCS, ελλείπει δυνατοτήτων αεράμυνας περιοχής, στρατηγικών πυραύλων κρούσης και ανθυποβρυχιακών δυνατοτήτων (εξαιρετικά σημαντικές παράμετροι και οι τρεις, για επιχειρήσεις στο ανοιχτό περιβάλλον της Αν. Μεσογείου, για δυνατότητα προσβολής στα ενδότερα της Τουρκίας και φυσικά ενόψει της απόκτησης από τους Τούρκους των σύγχρονων Γερμανικών υποβρυχίων 214)

Πόσο μάλλον, που οι Αμερικανοί δεν φαίνονται καν διατεθειμένοι να αποδεσμεύσουν για τη χώρα μας όπλα στρατηγικού βάρους, ακόμα ακόμα και να ανταποκριθούν στο αίτημά μας για την προμήθεια μιας μοίρας F-35, με βασικό στην κρίση τους κριτήριο, να μην ισχυροποιηθούμε περισσότερο από ότι πρέπει, έναντι της Τουρκίας και "αναγκαστεί" έτσι να πέσει στην αγκαλιά της Μόσχας.

Όλοι παίζουν, όπως γίνεται κατανοητό, το παιχνίδι τους...

Κι εμείς, αντί να αναζητήσουμε αλλού ερείσματα και συμμαχίες και αμυντικές συμφωνίες απόλυτα αναγκαίες, σιωπηλά και πειθήνια ακολουθούμε...με αποτέλεσμα να υποθηκεύουμε την Εθνική μας αυθυπαρξία, αλλά και την επιβίωση, σε συνθήκες πολέμου, τόσο των πληρωμάτων, όσο και των σκαφών του πολεμικού μας ναυτικού.

Οι ειδικοί, κρίνουν δημόσια, αντιπαραθέτουν στοιχεία, επικρίνουν και προτείνουν, πάντα με βάση τις δεδομένες ανάγκες των πολεμικού μας ναυτικού, όπως χρόνια τώρα, έχουν σχηματοποιηθεί και θα έπρεπε, να αποτελούν την πυξίδα κάθε μας επιλογής.

Κι αν οι πολιτικοί μας, κάνουν επιλογές προς άλλη κατεύθυνση απο την παραπάνω, δεν θα έπρεπε οι αξιωματούχοί μας να αντιδράσουν και να αντιτάξουν τις πραγματικές επιχειρησιακές μας ανάγκες;

Ειλικρινά απορώ, γιατί αυτό δεν γίνεται ή έστω, γιατί δεν εξηγείται σε όλους εκείνους που με επιχειρήματα, αμφισβητούν τις προτεινόμενες κυβερνητικές επιλογές...

Δεν έχουμε το περιθώριο να πετάξουμε χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.

Δεν έχουμε τη δυνατότητα αύριο, αν κάποιες επιλογές δεν μας βγουν, να αναζητήσουμε να βρούμε και να ρίξουμε στο άπατο εξοπλιστικό πηγάδι, άλλα χρήματα.

Οι επιλογές που τώρα κάνουμε αφορούν την επιχειρησιακή μας ικανότητα για τα επόμενα τριάντα, ίσως σαράντα χρόνια...κι αν αποδειχθούν λανθασμένες, είναι πολύ πιθανό να αποδειχτούν και ανεπίστρεπτα καταστροφικές.

Θεωρώ πως έχουμε χρέος να εκμεταλλευτούμε την συγκυρία των κοινών στρατηγικών μας συμφερόντων με τη Γαλλία...κι όπως πρόσφατα υπογράψαμε ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής με τα ΗΑΕ, το ίδιο θα έπρεπε ήδη να έχουμε πράξει και με τους Γάλλους, που όπως όλα έδειχναν, μας την πρόσφεραν πακέτο με τις Belharra κι εμείς, άγνωστο ακόμα γιατί, αίφνης τα αρνηθήκαμε...

Σαν ένας κοινός θνητός, σαν ένας απλός πολίτης, διερωτώμαι, αγωνιώ, οργίζομαι...οχι τόσο γιατί θεωρώ πως έχω δίκαιο σε όσα σκέφτομαι, αλλά γιατί κανείς δεν βγαίνει να μου εξηγήσει γιατί έχω άδικο...

Εξακολουθώ παρά τα δημοσιεύματα να ελπίζω, έστω και τώρα, σε αλλαγή πλεύσης και κατ'επέκταση προοπτικής για την χώρα και τις αποτρεπτικές της ικανότητες.

Κι αν οι πολιτικοί κωφεύουν, αρνούνται ή αδυνατούν να το κατανοήσουν και να το πράξουν, ας αναλάβουν την ευθύνη οι άξιοι αξιωματικοί μας, που καλύτερα από τον καθένα γνωρίζουν τις πραγματικές επιχειρησιακές μας ανάγκες, να τους πείσουν για όλα αυτά που πραγματικά η Εθνική μας άμυνα, έχει ανάγκη.....!!!!

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΥΘΥΠΑΡΞΙΑ... ΜΕΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ

- Ο Γιώργος Νούτσος είναι Πολιτικός Επιστήμων και υπήρξε Δήμαρχος Γρεβενών