

ΦΙΛΕ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΕ, ΑΚΟΥ ΚΙ ΕΣΥ...

Του Γιώργου Νούτσου



Τα προηγούμενα χρόνια, μαζί δεν πορευτήκαμε. Κοινές μάχες, δεν δώσαμε. Από άλλα μετερίζια διαλέξαμε να δώσουμε τους αγώνες μας. Βλέπεις, η κοσμοθεωρία μας διαφορετική. Πως θα μπορούσαμε άλλωστε όλοι να συμφωνούμε σε όλα;

Παρ όλα αυτά, μόχθησες και μόχθησα. Κοινή ήταν η στόχευση στο μυαλό μας... Θέλαμε, ο πολύπαθος τόπος μας θα πορευτεί καλύτερα. Τουλάχιστον συμφωνούσαμε σ αυτό... Και είναι αυτό, το ίδιο ακριβώς πράγμα, που σήμερα μας ενώνει - σε έναν αγώνα υπαρξιακό κυριολεκτικά - για την επιβίωση του τόπου μας.

Εγώ, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, έκανα την προσωπική μου υπέρβαση, καθώς πάνω από κόμματα και ιδεολογίες, τοποθέτησα τα Γρεβενά και την πορεία τους στο μέλλον. Επέλεξα τον άνθρωπο με τον οποίο κοινό όραμα θα μοιραζόμασταν, αδιαφορώντας, αν η συνείδηση του κόσμου μας είχε ταγμένους, άλλον να ασπάζεται τον αναμμένο Πυρσό κι άλλον τον πράσινο Ήλιο.

Είναι η Αυτοδιοίκηση φίλοι μου, που παραμερίζει τους τύπους, απονευρώνει τις κομματικές επιρροές, κατακρημνίζει τους στείρους ιδεολογισμούς και ανάγει σε μείζον, τη σύνθεση και την συνεννόηση, μέσα από τα δικά της ξεχωριστά μονοπάτια.

Ποιος σήμερα θα μπορούσε να επικαλεστεί, πως μπορούν τα κόμματα και οι διαφορετικές ιδεολογίες να δώσουν καλύτερες ή χειρότερες λύσεις στα τοπικά ζητήματα; Ποιος στ αλήθεια πιστεύει, πως μπορεί ο Φιλελευθερισμός να διαχειριστεί καλύτερα την καθημερινότητα του πολίτη από τον Σοσιαλισμό και το αντίθετο φυσικά; Ποια άραγε είναι η ιδεολογία, που δεν θα συναινέσει σ ένα κοινό πλάνο Ανάπτυξης και Δημιουργίας για τα πολυαγαπημένα μας Γρεβενά;

Γίνεται, φαντάζομαι, απόλυτα σαφές από τα παραπάνω, πως μια προσέγγιση εμπλουτισμένη έντονα με κομματικό ρατσισμό, μόνο τον τόπο μας δεν ωφελεί.

Τι απομένει λοιπόν; Ο εξοβελισμός της διχαστικής και στείρας παρουσίας του και η άδολη στήριξη σε μυαλά καθαρά και δημιουργικά, που είναι αποφασισμένα να δουλέψουν, να συνθέσουν, να οραματιστούν και να σχεδιάσουν μια πορεία Αειφορίας και Ανάπτυξης.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, όλοι οι συνάδελφοι υποψήφιοι κι εγώ, ταγμένοι σε αυτή τη λογική, αυτό ακριβώς πράττουμε. Ενώνουμε δυνάμεις, αφήνουμε στην άκρη διαφορές και ανταγωνισμούς, χτίζουμε λιθαράκι λαθαράκι το στέρεο οικοδόμημα ενός Δήμου Γρεβενών για όλους ανεξαιρέτα, που φιλοδοξούμε να αναδειχτεί σε πρότυπο δημιουργίας, άμιλλας και αναπτυξιακής ανάτασης.

Κεντροαριστερέ ψηφοφόρε,

με σκέψεις σαν τις παραπάνω, σε καλώ να σταθείς κοντά μας και κοντά μου. Σε καλώ να με κρίνεις για το έργο μου, την Αυτοδιοικητική μου πορεία και προσφορά και την προσωπική μου αξιοσύνη.

Εγώ την δική μου υπέρβαση την έκανα... Τώρα είναι η δική σου σειρά..!