

**ΦΙΛΕ ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΗ ΑΚΟΥ...**

**Του Γιώργου Νούτσου**



Μαζί πορευτήκαμε δεκαετίες τώρα. Κι όταν εσύ δεν με γνώριζες, από τα 15 μου κιόλας χρόνια, εγώ έδινα την δική μου μάχη – μαθητής ακόμα – σαν πρόεδρος του 15μελούς στο Λύκειο όπου φοιτούσα, με την σημαία της ΜΑΚΙ.

Φοιτητής της Νομικής στη συνέχεια δεν σταμάτησα τον αγώνα μου. Ενεργό στέλεχος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ από το πρώτο κιάλας έτος, Πρόεδρος των Επιτροπών Έτους όλα τα επόμενα χρόνια και δραστήριο μέλος της Γραμματείας Φοιτητικού της ΝΟΔΕ Θεσσαλονίκης, έβαλα κι εγώ το λιθαράκι μου, σε χρόνια δύσκολα, να παραλάβουμε την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο απαξιωτικό 6% και να την πάμε, μέχρι την αποφοίτησή μου, πρώτη δύναμη με ποσοστό 35%.

Από το 1996 και για τρία χρόνια Αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Γρεβενών.

Υποψήφιος Νομαρχιακός Σύμβουλος το 1998 με τον Νίκο Τζήρο.

Υποψήφιος πολιτευτής το 2000 με τη ΝΔ, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στις Εσωκομματικές Εκλογές με μεγάλη διαφορά για το χρίσμα του υποψήφιου βουλευτή Γρεβενών.

Υποψήφιος Δήμαρχος το 2002 με ποσοστό 49% από την πρώτη Κυριακή.

Δήμαρχος το 2006 με το συντριπτικό ποσοστό του 59% από την πρώτη Κυριακή.

Πάντα μάχιμος υπερασπιστής της αρχών της μεγάλης Φιλελεύθερης Παράταξης και του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού, με εκατοντάδες άρθρα και παρεμβάσεις ιδεολογικού και πολιτικού περιεχομένου, να προβάλλουν την προσφορά και το μέλλον της, στην πολύπαθη χώρα μας.

Μια πορεία προσφοράς, με κοινούς αγώνες μαζί με όλους εσάς, με χαρές και λύπες που μαζί βιώσαμε, με έργο που μαζί δημιουργήσαμε και αφήσαμε σαν την δική μας παρακαταθήκη στον τόπο μας.

Αυτή την πορεία, την ξέρεις και είμαι βέβαιος πως την αναγνωρίζεις. Όπως κι εγώ καλά ξέρω, πως παρά την διαφορετική μας πορεία την ώρα αυτή, εξακολουθώ να έχω την αγάπη και την στήριξή σου.

Πρωτίστως, γιατί γνωρίζεις, πως ποτέ δεν λειτούργησα με πρόσημο προσωπικό, αλλά πάντα προέταξα το καλό του τόπου μας και αναζήτησα τον τρόπο να το υπηρετήσω.

Αυτό έπραξα και τώρα. Έκανα πράξη τις δεσμεύσεις της Παράταξής μας υπηρετώντας το κομματικό ακηδεμόνευτο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακολούθησα όχι το ένστικτό μου,

αλλά την λογική και επέλεξα τον άνθρωπο με τον οποίο θεωρώ πως μπορώ καλύτερα να συνεργαστώ για να βοηθήσουμε τον τόπο μας να πάει μπροστά.

Άλλωστε, όλοι όσοι διεκδικούμε την ώρα αυτή την στήριξή σου, για τον τόπο μας πασχίζουμε... και δεν είναι τυχαίο, που όλες σχεδόν οι Δημοτικές Παρατάξεις που την διεκδικούν, αποτελούνται από ένα ανθρώπινο μωσαικό, πολλαπλών κομματικών αποχρώσεων, απόδειξη περίτρανη, πως μπροστά στο συμφέρον του τόπου μας, δεν χωράνε κομματικές σημαίες και στεγανά. Εξάλλου, η πορεία της χώρας και τα μεγάλα δομικά της προβλήματα, δεν θα λυθούν στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά στην αρένα των Περιφερειακών εκλογών, των Ευρωεκλογών και των Εθνικών εκλογών, ομέποτε γίνουν... κι εκεί ο βηματισμός μας και πάλι θα ανταμώσει και το ξέρεις καλά.

Θέλω, αξιολογώντας τις σκέψεις μου αυτές, να ζυγίσεις καλά την απόφασή σου. Να στηρίξεις τον φίλο σου Γιώργο Νούτσο. Να μετρήσεις τον άνθρωπο Γιώργο Νούτσο. Να κρίνεις την προσφορά του πολιτικού Γιώργου Νούτσου στην Παράταξη όλα τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως όμως να κρίνεις την προσφορά του στον τόπο μας. Να αγκαλιάσεις και να εμπιστευτείς και την φορά αυτή τις επιλογές του.

Ξέρεις γιατί; Γιατί γνωρίζεις καλά, πως ήμουν πάντα κοντά σου κι όταν με χρειάστηκες ανταποκρίθηκα στην ανάγκη σου. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τώρα. Έτσι θα συνεχίσουμε την σχέση μας εμείς, γιατί έχουμε μάθει στα δύσκολα να τα βγάζουμε πέρα... κι εκεί που κάποιοι πάνε να μας βάλουν τρικλοποδιές, εμείς, βρίσκουμε τον τρόπο να τις ξεπερνάμε, να ομονοούμε και να κάνουμε κάθε φορά την δική μας υπέρβαση...

Αυτό θα κάνουμε και τώρα με την βεβαιότητα, πως οι καλύτερες μέρες που σχεδιάζουμε να φέρουμε , θα είναι κτήμα όλων των Γρεβενιωτών πέρα από κόμματα και παρατάξεις.

Κι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε...

Πάμε και πάλι μαζί. Όπως πάντα άλλωστε.....!