

ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ...

Του Γιώργου Νούτσου



Λογικό είναι ο καθένας από μας, να κουβαλά τις δικές του ιδέες, να έχει την πολιτική του άποψη και να την εκφράζει, να ανήκει ή έστω να προσεγγίζει σε κάποιο κόμμα, που θεωρεί πως περισσότερο ταυτίζεται με τα πιστεύω του...

Όλα αυτά όμως, αφήνουν παγερά αδιάφορη την τοπική πολιτική σκηνή και κυρίως την Αυτοδιοίκηση και φαντάζουν περιττά...ενώ από την άλλη, από ελάχιστα έως καθόλου, μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές των κομμάτων, που λίγο ή πολύ, όλα παίζουν το δικό τους μικροπολιτικό παιχνίδι, αδιαφορώντας για την γνώμη των φίλων και στελεχών τους και αυτού ακόμα του Εθνικού συμφέροντος.

Αυτό το κενό επικοινωνίας, ανάμεσα στην κοινωνία και στα κόμματα, ανάμεσα σε ανθρώπους σαν εμένα και όλους εσάς και τους χειραγωγήσιμους ταγούς μας (δεν εξαιρώ καν τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τον χαρακτηρισμό), με ωθεί την ώρα αυτή να βάλω στην παλάντζα το μείζον διακύβευμα του τόπου μας που επέλεξα να υπηρετήσω με την κάθοδό μου στον αυτοδιοικητικό στίβο και στην απόφαση, με σώμα και ψυχή, σ αυτόν να ταχθώ.

Δεν επιθυμώ, ούτε να προκαλώ τα ανακλαστικά φίλων καλών, με τους οποίους τυχαίνει απλά το ιδεολογικό μας υπόβαθρο να διαφέρει...ούτε να μπαίνω στο γήπεδο των στελεχών της κεντρικής πολιτικής σκηνής, καθότι αυτοί θα έπρεπε να υπερασπίζονται τις κομματικές γραμμές τους...ούτε πολύ περισσότερο, να ορθώνω τείχη στην κοινωνία του μικρού μας χώρου – όπως εύστοχα φίλος καλός πριν λίγες μέρες καλοπροαίρετα μου επισήμανε - για θέματα άσχετα με τον ρόλο που διεκδικώ και ζητώ στη στήριξη των συμπολιτών μας.

Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να ενώνει. Ο Καλλικράτης αυτό μας καλεί να πράξουμε, θεσπίζοντας διαδικασίες εκλογικές που προσεγγίζουν την απλή αναλογική και μας θέτουν μετ επιτάσεως προ των ευθυνών μας, για συνεννόηση, ομοθυμία και συνεργασία, για το καλό του τόπου μας και των συνδημοτών μας.

Στο κλίμα αυτό, θέλω με τις μικρές μου δυνάμεις να καλέσω σε συστράτευση όλες και όλους, που βάζουμε τον τόπο μας πάνω από αρρωστημένους κομματισμούς και αγκυλώσεις ιδεολογικές. Στην αυτοδιοίκηση είναι βέβαιο πως χωράμε όλοι, καθώς η αγάπη μας για τον τόπο, μπορεί να μας ενώσει και να μας συνθέσει, όποιες κι αν είναι οι καταβολές μας.

Είμαι αποφασισμένος από τούδε και πέρα, σεβόμενος τον ρόλο μου ως αυτοδιοικητικού, αλλά και τις παραπάνω σκέψεις μου, κυρίως όμως σεβόμενος τους συντοπίτες μου, με τρόπο συνθετικό και συναινετικό να λειτουργήσω, αφήνοντας έξω από την ατζέντα των λογισμών μου ότι διχάζει και διαιρεί.

Τα Γρεβενά μας ενώνουν...Θα χαρώ αυτόν τον αγώνα, τον αγώνα της Αυτοδιοίκησης και των Γρεβενών, να τον δώσουμε όλοι μαζί... Κεντρώοι, Αριστεροί, Δεξιοί, Προοδευτικοί και Συντηρητικοί, Κυβερνητικοί και Αντιπολιτευόμενοι, κάτω από την συνετή καθοδήγηση του επικεφαλής του συνδυασμού μας "ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ", Γιάννη Παπαδόπουλου, οφείλουμε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση και να κάνουμε την διαφορά.

Θα είναι χαρά και τιμή μου, να συνυπάρξουμε, να συνεργαστούμε, να συνθέσουμε, να δημιουργήσουμε και να βγάλουμε τα Γρεβενά μας από την στασιμότητα και την υπανάπτυξη που άχρωμες και άτολμες πολιτικές τα έχουν καταδικάσει.

Προσκλητήριο νίκης και προσφοράς είναι αυτό...Ελάτε...Και να είστε βέβαιοι πως οι Γρεβενιώτες κι ο τόπος μας, θα μας το αναγνωρίσουν...!