

ΜΙΑ «ΔΕΞΙΑ» ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ... ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΛΛΟΝ

Του Γιώργου Νούτσου



Το παιχνίδι της πολιτικής φαίνεται χαμένο για τη ΝΔ, αν δει κανείς όλα όσα κρυφίως

προετοιμάζονται από τους πολιτικούς της αντιπάλους για να εμποδίσουν την παλινόρθωσή της... κι ας παιανίζουν οι δημοσκόποι την δημοσκοπική πρωτιά της !

Δημοσκοπική πρωτιά δεν σημαίνει κατ' ανάγκη και εκλογική πρωτιά. Όπως επίσης, εκλογική πρωτιά δεν συνεπάγεται και αυτοδυναμία..! Και αν έτσι έρθουν τα πράγματα, τότε τι; Και πάλι «όλοι μαζί» για να σώσουμε την παρτίδα; Είναι το σενάριο που πολύ φοβάμαι και διακαώς απεύχομαι...

Με τα δεδομένα αυτά και με την ευρέως πια διαδεδομένη αντίληψη, ότι η ΝΔ έχει χάσει τον δρόμο της, κινούμενη στα ασαφή γι αυτό και θολά νερά του Κεντρώου χώρου, ένα τεράστιο κομμάτι της Ελληνικής κοινωνίας δείχνει να αποστασιοποιείται και να αναζητά έκφραση. Είναι αυτοί, οι θιασώτες της Δεξιάς άποψης για την πολιτική και τη ζωή μας, που πάντα προέτασσε αξιακές επιλογές στην κορυφή των οποίων δέσποζαν οι «συντηρητικοί» κώδικες της Πατρίδας, των απαραβίαστων συνόρων, της Εθνικής, ιστορικής και πολιτισμικής μας συνέχειας, της διαφύλαξης των θέσφατων της φυλής, της Ορθοδοξίας, της οικογένειας ως θεμελιώδους ιστού της κοινωνίας μας, του κοινωνικά ευαίσθητου Κράτους, του σεβασμού του Συντάγματος και των Νόμων.

Κι όλα αυτά, σαν αντίβαρο στη λυσσαλέα προσπάθεια της Εθνικής μας αποδόμησης, που μεθοδικά κίνησαν και συνεχίζουν οι ερωτύλοι της εξουσίας Αριστεροί, κατατρώνοντας κυριολεκτικά το σαρκίο της Πατρίδας και της δεινοπαθούσας Ελληνικής κοινωνίας.

Σε όλα αυτά τι αντιτάσσει η ΝΔ;

Σε τι διαφοροποιείται από τον Σύριζα την ώρα που συνυπογράφει άνευ αντίρρησης τα Μνημόνια λιτότητας και ουσιαστικά ευαγγελίζεται την συνέχιση τους, δέσμια ούσα της δεδομένης ομοφωνίας της;

Σε τι διαφοροποιείται, την ώρα που επίσης ομοφωνεί στην παράδοση του ιστορικού και υποτίθεται αδιαπραγμάτευτου ονόματος της Μακεδονίας μας;

Σε τι διαφοροποιείται, όταν τίποτα δεν έχει να αντιτάξει στην κατακλυσμιαία εποίκιση της χώρας από εκατομμύρια – οσονούπω - λαθρομεταναστών;

Σε τι διαφοροποιείται, την ώρα που συνυπογράφει το σύμφωνο συμβίωσης και με το ένα μάτι κρυφοκοιτάζει μάλλον θετικά κι ας μη το ομολογεί υπό τον φόβο των εκλογικών απωλειών, το πέρασμα από τη Βουλή της υιοθεσίας παιδιών από τα ομόφυλα ζευγάρια;

Αστείρευτη η λίστα των περιπτώσεων πολιτικής, που κραυγάζουν, πως πια οι ιδεολογίες ξεθώριασαν. Πως αυτό που πρωτεύει στην συνείδηση και τις επιλογές των πολιτικών μας, είναι η με κάθε τρόπο κατάληψη της εξουσίας και η παραμονή τους σε αυτή. Πως το πρόσημο – κόκκινο ή γαλάζιο – έμπροσθεν των πολιτικών, καμιά πρακτική αξία δεν έχει για τον δύσμοιρο πολίτη, παρά μόνο αυτή της καλλιεργούμενης ψυχικής και συναισθηματικής αυταρέσκειας, επειδή τη συγκεκριμένη στιγμή λαχαιίνει να κυβερνά το κόμμα της «καρδιάς» του !!!

Έτσι όμως, στερεύουν τα πάντα. Δεν υφίστανται κώδικες. Διαφορές. Ιδεολογίες. Πρότυπα. Η χώρα και τα πραγματικά της συμφέροντα «σαλαμποποιούνται» από τις εντελλόμενες και επιβαλλόμενες προτάξεις των ισχυρών ξένων – που πρωτίστως δικά τους συμφέροντα υπηρετούν - και την πληθωρική δοσ(η)λογική πρεμούρα των δικών μας, αυθωρεί και παραχρήμα, να τις αποδεχτούν...!

Η ΝΔ, κακώς κάκιστα, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό τον ολισθηρό δρόμο οδεύει σήμερα, με αποτέλεσμα, η σχέση της – ψυχική, συναισθηματική και λογική – με τον παραδοσιακό Δεξιό ψηφοφόρο, να έχει τρωθεί, ίσως ανεπανόρθωτα.

Κι είναι αυτοί οι λόγοι – και πολλοί περισσότεροι ακόμα – που δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται. Εφόσον δεν εκφράζει την ψυχή της λαϊκής της βάσης, δεν μπορεί να έχει ούτε παρόν, ούτε πολύ περισσότερο ελπιδοφόρο μέλλον. Η αποστρατεία πολιτικών χώρων και κυρίως προσώπων, που για δεκαετίες άσκησαν εξουσία, θεωρείται μια νομοτελειακή επιλογή. Πρόσφεραν ό,τι ήταν να προσφέρουν, παράλληλα όμως, υπηρέτησαν με λάθη και παραλείψεις την τραγικότητα της σημερινής μας κατάστασης και κούρασαν. Είναι λοιπόν κανόνας της κοινής λογικής... Όσοι συνέβαλαν για να φτάσουμε εδώ που είμαστε, αδυνατούν παντελώς να πείσουν, πως θα έρθουν μετά τους άλλους, για να μας ξανασώσουν

!!! Το δις εξαμαρτείν «ου κοινωνίας σοφής» , συνηθίζουμε να λέμε. Πόσο μάλλον το πολλάκις εξαμαρτείν !!!

Μόνη λύση, η πολιτική τους αποστρατεία. Η ΝΔ και τα πρόσωπα που την υπηρέτησαν από θέσεις ευθύνης, οφείλουν να παραμερίσουν στο καινούργιο, που η χώρα αλλά και η πλατιά εκλογική και κοινωνική της βάση, έχουν ανάγκη.

Κι επειδή η φύση, όπως και η πολιτική απεχθάνονται το κενό, να είστε σίγουροι, πως το καινούργιο, δεν θα αργήσει να ξεπροβάλλει, παίρνοντας τη μορφή ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος, που θα νιώθει περήφανο και επαρκές για τις ξεκάθαρες Δεξιές πολιτικές του, που σήμερα περισσότερο από ποτέ, η Ελλάδα μας έχει πραγματική ανάγκη.

Η κοινωνία μας το γνωρίζει ήδη αυτό... Μένει η πολιτική πραγματικότητα, σύντομα, να το αποκωδικοποιήσει και να αποκαταστήσει την πολιτική μας τάξη και ευπρέπεια.....!!!